

11e zondag - jaar B  
16 juni 2024

Groeien en geloven  
in Gods Rijk

wandere ruimte



## We gedenken

### Lied



Wil je wel ge- lo- ven dat het groei- en gaat,  
klein en on- ge- loof- lijk als een mos- terd zaad.  
dat je had ver- bor- gen in de zwarte grond, en waar-  
uit een gro- te boom ont- stond.

*Wil je wel geloven het begin is klein  
maar het zal een wonder boven wonder zijn  
als je het gaat wagen met Gods woord alleen:  
dan gebeuren wonderen om je heen.*

*Wil je wel geloven dat je vrede wint,  
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.  
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,  
groeit de liefde uit, boven de haat.*

### Welkom

#### Gebed om nabijheid

We worden geroepen om te vertrouwen  
in de groeikracht van het geloof,  
in de kracht van Gods Woord.  
In elke blijk van liefde,  
ook al is die zo klein als een mosterdzaadje,  
wordt iets zichtbaar van wat het worden kan:  
een nieuwe hemel, een nieuwe aarde.  
We zijn gewend geraakt  
aan spectaculaire vorderingen  
en kunnen nog moeilijk geloven in het kleine  
begin en in het geduld van de boer die zaait.

God, Gij vraagt ons dat wij uw liefde  
blijven uitzaaien over onze wereld,  
zonder de moed op te geven  
als we niet snel resultaat zien.  
Het is moeilijk om te geloven in wonderen,  
vooral in het grootste wonder:  
uw onvoorwaardelijke liefde, die groeikracht  
wil geven aan elk sprankje leven.  
Geef ons geduld om dit te zien groeien.  
Schenk ons daartoe uw Geest.

## Lied

1. Ga - ven van de Geest zijn hier ons ge - ge - ven,  
2. Ga - ven van de Geest zijn hier ons ge - schon - ken,  
als een ge - schenk voor ons le - ven.  
als een bron waar - van we dron - ken.  
Vriend - schap is om te de - len,  
Lief - de om waar te ma - ken,  
vre - de en vreugd - de om weg te ge - ven.  
ge - loof en hoop om o - ver te pra - ten.  
Geef licht en leef in mij. Geef  
kracht en hou van mij. Leef in mij en ik in  
U, Geest van God, Geest van mij.

## Eer aan God

Eer aan God in de hoge,  
Schepper van hemel en aarde.  
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.  
Hij schenkt ons zijn Zoon, die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen  
**die handen reiken van volk tot volk  
en zich verzoenen met elkaar  
tot een wereld zonder grenzen.**

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,  
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid  
en om hun streven naar eerbied  
voor alles wat in zijn schepping leeft.

**Eer aan God in de hoge,  
want Hij sluit een Verbond  
met de kleinen en de zwakken en met allen  
die aan zijn Boodschap gestalte geven.**

Vrede op aarde aan alle mensen  
en zalig zij die vrede stichten,  
want zij worden kinderen van God genoemd.

**Moge Hij welbehagen vinden in ons,  
als volk onderweg,  
in het voetspoor van Jezus,  
onze Messias en onze Heer. Amen.**

## **Gebed**

Zorgzame God,  
al wat leeft omringt Gij met uw aandacht  
en zelfs de gestorvenen vinden warmte bij U.  
Leer mij geloven in de kiemkracht  
van de graankorrel:  
kwetsbaar en broos,  
maar tegelijk vruchtbaar en rijk.  
Laat mij mijn talenten  
met gulle hand uitzaaien  
in de akker van de wereld,  
zonder de zekerheid van een grote oogst,  
maar met het volle vertrouwen  
dat ze, dankzij U,  
ooit zullen vrucht dragen. Amen.

## **Inleiding op de lezingen**

In de eerste lezing spreekt Ezechiël over een twijgje  
dat een boom wordt.  
Jezus wil met zijn verhaal over het mosterdzaadje ons  
erop wijzen hoe iets kleins groot kan worden,  
dat met geloof en geduld iets groot kan worden.  
Hij wil ons ervoor behoeden  
dat wij vervreemden van onze moeder aarde:  
zij is onze moederschoot.  
Hij wil dat we de aarde beleven  
als een liefdesverhaal tussen God en de mens.

## **Eerste lezing Ezechiël 17, 1. 22-24**

## **Moment voor de kinderen**

## **Orgel**

## **Evangelie      Marcus 4, 26-34**

**Jezus, ik denk aan Jou**  
**Jezus, ik spreek met Jou**  
**Jezus, ik hou van Jou.**

## **Homilie**

## **Voorbeden**

God, wij willen bidden:  
voor de leiders in Kerk en wereld.  
Dat ze bezorgt zijn om hun medemens  
en niet blijven hangen  
aan structuren en slogans.

Wij bidden ook voor hen die,  
verborgen en bescheiden als een mosterdzaadje,  
zich inzetten voor hun gemeenschap  
zodat Uw Rijk Gods kan komen.

Draag mij, God, in barm - har - tig - heid.

Til mij op uit al mijn klein - heid.

Koes - ter mij in barm - har - tig - heid:

Va - der, moe - der, God met ons.

Bidden wij voor onszelf,  
dat wij levengevend zaad mogen zijn  
voor anderen.

Dat we geborgenheid mogen bieden,  
en dat wij erop mogen vertrouwen  
dat onze inzet zinvol is,  
ook al zien we niet direct resultaat.

Bidden wij voor de vele jonge mensen  
die hun examens voorbereiden.  
Dat zij met geduld en moed  
bouwen aan hun toekomst.  
Dat de zaden die vandaag gezaaid worden,  
morgen overvloedig vrucht mogen opbrengen  
in een toekomst van vrede  
en een wereld van liefde.

***Draag mij God in barmhartigheid ...***

Bidden wij voor hen  
die weinig groeikansen krijgen  
en zoeken naar goede grond  
om vrucht te kunnen dragen.

Bidden wij voor onszelf  
dat wij gastvrij klaarstaan om hen  
die op de vlucht zijn te ontvangen  
en hen een menswaardig bestaan te geven.

Bidden we voor ...  
en al diegene die een plaats hebben in ons hart,  
dat zij kunnen oogsten wat ze gezaaid hebben  
en bij God rust en vrede kennen.

***Draag mij God in barmhartigheid ...***

## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God die als een goede Vader  
ruim zaad zaait in zijn akker.

**Ik geloof in God  
die ons alle nodige middelen geeft  
om zijn akker met liefde te bewerken.**

Ik geloof in Christus die als een goede zoon  
in de sporen van de Vader stapt.

**Ik geloof in Christus  
die ons de weg getoond heeft  
naar Gods rijke akkers  
en ons heeft voorgedaan  
hoe we met liefde kunnen oogsten.**

Ik geloof in de Geest die waait waar Hij wil,  
en voelbaar is als we ons hart openzetten.

**Ik geloof in de Geest  
die ons wil bemoedigen het goede zaad  
tot ontwikkeling te laten komen.  
Hierdoor zal het beter worden in de wereld  
en zal Gods akker volop vruchten kunnen  
dragen. Amen.**

## **Offerande**

Om onze geloofsgemeenschap  
mee te dragen, komen de  
misdienaars rond.

Je kan je bijdrage ook geven  
met deze qr-code en je bankapp:  
het bedrag kan je zelf aanpassen.  
Dank voor je gift!



## **Bidden bij brood van leven**

Wij danken U, God, Vader,  
voor Jezus uw Zoon,  
die de weg gegaan is van alle zaad  
en het lot van alle stervelingen  
op zich genomen heeft.  
Hij heeft zichzelf gegeven en zo genade gevonden.

**Wij danken U, God,  
voor de kiemkracht van het zaad  
van uw Liefde dat Gij ons schenkt.  
Rijkelijk strooit Gij het rond.  
Uit een klein mosterdzaadje  
groeit een grote boom,  
uit kleine daden groeien  
wondermooie dingen.  
Jezus heeft ons deze voorgeleefd,  
Hij bracht ons dichterbij U,  
Hij maakt alles goed.**

Daarom loven wij uw naam met deze woorden:

Hei-lig, hei-lig, hei-lig, hei-lig is de Heer.

Hei-lig, hei-lig, hei-lig, hei-lig zon-der meer.

Hei-lig, hei-lig, hei-lig, God van het heel-al.

Vol zijn he-mel enaar-devan uw heer-lijkheid.

Ho-san-na in den ho-ge. Ho-san-na.

Ge-ze-gend Hij die tot ons komt.  
Komt in de naam— van de Heer.

Ho-san-na in den ho-ge. ho-ge.

Ho-san-na in den ho-ge.

**God, wij danken U**  
**omdat Gij duidelijk aan het werk bent**  
**daar waar mensen elkaar vinden**  
**en van elkaar houden;**  
**daar waar mensen**  
**de handen in elkaar slaan**  
**en samen kleine stappen zetten**  
**om deze wereld om te bouwen**  
**tot een wereld zoals Gij hem droomt.**

Steeds weer zult Gij ons uitdagen  
om Jezus' voorbeeld te volgen:  
goedheid, respect en verbondenheid.  
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte  
om dit vol te houden  
want alleen dan kan uw Rijk komen.

**Wij danken U**  
**omdat Gij aan het werk bent**  
**in de ontluikende liefde tussen mensen,**  
**in groeiende solidariteit**  
**en volgehouden inzet**  
**voor vrede en rechtvaardigheid.**  
**Amen.**

## **Onze Vader**



On - ze Va - der, in de he - mel, maak al - les nieuw.  
Geef uw brood in on - ze da - gen, maak al - les nieuw.



Geef uw naamaan de - ze we - reld, maak al - les nieuw.  
En ver - geef ons on - ze schul - den, maak al - les nieuw.



Breng uw ko - nink - rijk tot le - ven, maak al - les nieuw.  
Laat ook ons el - kaar ver - ge - ven, maak al - les nieuw.



Wees de he - mel, wees de aar - de, maak al - les nieuw.  
God, ver - los ons van het kwa - de, maak al - les nieuw.

## **Vredewens**

God van vrede, bron van vrede.  
Schenk ons een geloof als een mosterdzaadje,  
maak ons tot bewerkers van uw vrede,  
te midden van deze wereld.  
Dat wij in alle kwetsbaarheid  
leven als een onooglijk twijgje,  
maar gelovend in uw droom  
van vrede en liefde.  
Moge die vrede van onze God altijd met u zijn.

## **Inleiding op de communie**

*Dan zal er vreugde zijn op aarde,  
vrijheid en vrede in Jezus' naam.  
Door Hem en met Hem en in Hem  
bieden wij U barmhartige Vader,  
dit dankoffer aan.  
In de gemeenschap van de Kerk,  
die leeft door Jezus' Geest,  
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.*

## **Communie**

### **Wonderlijk gebeuren**

Nadat je gezaaid hebt,  
kun je alleen maar wachten.  
Natuurlijk moet je nog water geven  
en de zaak onderhouden,  
maar verder heb je geen invloed  
op hoe het gewas opkomt.

God zaait zijn liefde onder mensen  
en kan dan alleen maar wachten wat er gebeurt.  
Wij mogen Gods boodschap van liefde  
vorm geven, waarmaken en laten groeien.  
Daartoe worden wij steeds opnieuw gevoed  
door samen te komen, te lezen, te bidden  
en te zingen.  
Zo kunnen we ons vol goede moed blijven inzetten.  
Laten we erop vertrouwen dat de oogst  
die God uiteindelijk zal binnenhalen,  
overvloedig zal zijn.

## Gebed

God van leven,  
wij danken U voor uw Woord  
en voor uw gaven.  
Zij voeden ons voor het werk op uw akker.  
Laat ons het visioen van  
vruchtbaarheid en bloei  
in woord en daad met ons meedragen,  
zodat uw koninkrijkrijk doorbreekt  
overal waar wij elkaar ontmoeten. Amen.

## Mededelingen

### Lied



Ver-vuld van uw ze-gen, gaan wij on-ze we gen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt ge-hoord,  
in Chris-tus ver-bon-den, te-za-men ge-zon-den  
op weg in een we-reld die wacht op uw woord.  
Om daar in ge-na-de uw woor-den als za-den  
te zaai-en tot diep in het don-ker-ste dal,  
door lief-de ge-dre-ven, om wie met ons le-ven  
uw ze-gen te bren-gen die vrucht dra-gen zal.

## Zending en zegen

## JE KOMT TOCH OOK??



ZONDAG 23 JUNI - 10U30

**DANKJEWEL-viering**

GELOEPSGEMEENSCHAP  
SINT-JOZEF TEREKEN  
9100 SINT-NIKLAAS  
03 776 11 07  
www.sintjozeftereken.be

BEDANKT!  
BEDANKT!  
BEDANKT!  
*(A kan het niet vaak genoeg zeggen)*

Bij mooi weer  
in de tuin van de pastorijs

BRENG EEN  
ACHTERAFJE MEE:  
DAN TOASTEN WE  
OP HET VOORBIJE JAAR